

*In deze gemeente
van Jezus Christus:*

**LEVEN
GROEIEN
DIENEN
DELEN**

wij

*En hebben wij lief
omdat God van ons houdt!*

De gemeente van Jezus Christus

In de gemeente van Jezus Christus gaat het om God en Zijn relatie tot de mens en Zijn schepping. Wij moeten ons voortdurend afvragen hoe wij als volgelingen van de Here Jezus iets van het Koninkrijk van God zichtbaar kunnen laten worden. Er zijn al tekenen van het Koninkrijk van God zichtbaar, maar met Zijn wederkomst wordt het geheel zichtbaar.

Leven

Wij leven in relatie met de drie-enige God, elkaar en midden in de samenleving. We zijn een gemeente van Jezus Christus die in beweging en zichtbaar is en die zich vermenigvuldigt.

Zoeken naar de wil van God

We leven met Hem en zoeken naar Zijn wil voor ons leven en de gemeente, zodat we Zijn stem verstaan en wij zicht krijgen op waar Hij mee bezig is en hoe wij met Hem mee kunnen werken.

Groeien

Er is binnen de gemeente een klimaat van verlangen om te leren van onze Heer en ons te laten toerusten. Want wij zijn discipelen/leerlingen van Jezus onze Leermeester. Geloofsopvoeding, geloofsgesprek, geestelijke groei en praktische toerusting zijn daarbij een must. Discipelen zijn mensen die zich geestelijk ontwikkelen en die bidden.

Dienen

Wij zijn betrokken mensen die elkaar en de samenleving willen dienen met onze gaven en talenten. Dit doen we vanuit onze gemeenschappelijke bediening (roeping) als gemeente. God wil ons bevestigen in onze identiteit. Het gaat om Zijn doel met onze gemeente. Het is zaak om ons te richten op de doelen van Zijn Koninkrijk in de wereld en niet (meer) op de doelen die op onszelf zijn gericht. We moeten dus veranderen van een naar binnen gerichte gemeente in een naar buiten gerichte gemeente.

Het is aan ons om te dienen (vruchtbaar te zijn) en wij mogen er op vertrouwen dat Hij zal zorgen voor het resultaat!

Delen

Wij zijn geroepen om gezonden te worden. Buiten de kerkmuren ligt ons zendingsveld. Wij (christenen) zijn in de minderheid en veel mensen hebben in hun beleving de gemeente niet meer nodig. Het is zaak dat we in de gemeente christenen toerusten en helpen om vanuit het persoonlijk volgen van Jezus in hun omgeving getuige te zijn in Woord en daad. Wij hoeven zelf geen mensen te redden, maar wij moeten Gods Koninkrijk meer zichtbaar laten worden in onze tijd en plaats.

Wij hebben lief

Wij uiten ons geloof onder andere en in belangrijke mate doordat wij liefhebben. Als gelovigen hebben we hart voor God en voor elkaar. De liefde voor onze naaste is in de eerste plaats een doelbewuste keuze. Deze keuze komt tot uitdrukking in het volledig aanvaarden en respecteren van elkaar. Wij kiezen ervoor om de ander te ondersteunen, te helpen, te dienen en voor elkaar te zorgen.

Omdat God van ons houdt

Onze motivatie en inspiratie halen we uit het feit dat God van ons houdt, dat Hij ons eerst heeft liefgehad en dat wij die liefde hebben leren kennen en daarin geloven (1 Johannes 4:16). Zijn liefde die in ons woont, laten we zichtbaar worden door met Hem te leven. Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. (Handelingen 17:28)

Het bestuur

Voor een gezonde gemeente is vitaal, inspirerend en dienend leiderschap van belang. Het gaat om leiders die dienend motiveren, inspireren en faciliteren, zodat de leden zich optimaal kunnen ontwikkelen en we samen de richting opgaan die God graag wil.

Wat is onze gemeenschappelijke bediening als gemeente?

In Efeziërs 4:7 en Efeziërs 4:11-13 wordt duidelijk dat God de werkers in de gemeente ziet als toerusters van de gemeenteleden die vervolgens aan de slag gaan, ieder naar zijn of haar mogelijkheden.

Ten diepste vraagt dit van ons om oude richtingen, kaders en zekerheden los te laten en ons vanuit een vernieuwd denken te richten op nieuwe dingen van God (Romeinen 12:1-2). Dit is helemaal niet eenvoudig en zal gevoelens van onzekerheid geven. Als Israël – dat Gods wonderen had meegemaakt op weg naar het beloofde land – terug wilde naar de zekerheid van Egypte (Numeri 13-14, Deuteronomium 1), dan moet het ons niet verbazen dat ook wij liever zouden kiezen voor het oude en vertrouwde. Toch wil God ons naar groene weiden leiden, al is het soms door een donker dal (Psalm 23).

In het eerste deel van het nieuwe visiedocument wordt beschreven wat we doen, door middel van doelen. Hierdoor komt de gemeente niet echt tot vernieuwing en verandering. Het enige wat bereikt wordt is verschuiving en verandering van activiteiten, wat voor korte tijd enthousiasme kan geven. De praktijk laat echter zien dat als alleen deze kant benaderd wordt, het enthousiasme na een paar jaar afneemt en teleurstelling ontstaat omdat er geen structurele groei en verandering optreedt.

Daarom kunnen we zeggen:

- a. Gemeenteopbouw/vernieuwing is en blijft een doorgaand proces, dat continu moet worden geëvalueerd, bijgestuurd en vernieuwd.
- b. Naast de doelen worden daarom ook waarden en normen geformuleerd. Daar gaat dit tweede deel van het document over.

Waarden

Geschreven en ongeschreven uitgangspunten vormen vaak de basis voor het gedrag dat de gemeente vertoont. Het is raadzaam deze uitgangspunten schriftelijk vast te leggen en de Bijbelse basis daarvoor aan te geven.

In de statuten staat al een aantal geschreven uitgangspunten over de grondslag van de gemeente.

Artikel 2: Grondslag:

De gemeente belijdt Jezus Christus als eniggeboren Zoon van God, als hoofd van de gemeente en de Heer van hemel en aarde, door Zijn vergeving van zonden en het persoonlijk geloof in Hem. De gemeente leeft uit en weet zich verbonden aan de openbaring van God, zoals die door de Bijbel en de Heilige Geest tot ons komt.

Hieronder zijn waarden en normen geformuleerd voor onze visie.

Leven

Waarde: Eenheid

Norm: Wij zijn een gemeente van Jezus Christus die in beweging is en waarbij iedereen betrokken is en zich inzet. (Handelingen 1:8)

Groeien

Waarde: Verlangen

Norm: Wij groeien in onze relatie met Jezus Christus en zijn toegerust voor onze taak in de gemeente. (Mattheüs 6:33)

Dienen

Waarde: Dienstbaarheid

Norm: Wij dienen elkaar met onze gaven en talenten om tekenen van het Koninkrijk van God zichtbaar te maken in de gemeente. (Mattheüs 6:33)

Delen

Waarde: Aanstekelijkheid

Norm: Wij delen Gods boodschap van Zijn Koninkrijk in woord en daad in de samenleving. (Romeinen 10:12-15 en Handelingen 20:35)

Wij hebben lief

Waarde: Liefdevol

Norm: Uit onze levensstijl blijkt dat wij God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. (Mattheüs 22:37)

Samenkomsten

Waarde: Uitnodigend

Norm: Wij hebben samenkomsten die aansprekend en aantrekkelijk zijn en die inhoudelijk zodanig zijn ingericht dat iedereen zich aangesproken kan voelen.

Communicatie

Waarde: Transparantie

Norm: Vanuit bestuur, geledingen en betrokkenen wordt op een zodanige manier gecommuniceerd dat het helder is voor iedereen, waardoor de betrokkenheid vergroot wordt.

Leiderschap

Waarde: Dienstbaarheid

Norm: Wij hebben inspirerend, dienend en vitaal leiderschap dat mensen helpt om met plezier en resultaat in de gemeente te werken.

Familie

Waarde: Verwevenheid

Norm: Als gemeente zijn wij een familie, waarin iedere generatie met elkaar verbonden is, elkaar ziet, kent en belangrijk vindt.

Vernieuwing

Waarde: Welwillendheid

Norm: Wij leren van onze traditie en staan open voor vernieuwing.

Handelingen 17:28

28 Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: "Uit hem komen ook wij voort."

Efeziërs 4:7

7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft.

Efeziërs 4:11-13

11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Romeinen 12:1-2

1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Handelingen 1:8

8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.'

Mattheüs 6:33

33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Romeinen 10:12-15

12 En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, 13 want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.' 14 Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? 15 En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: 'Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.'

Handelingen 20:35

35 In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: "Geven maakt gelukkiger dan ontvangen."

Mattheüs 22:37

37 Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'